

# De mens als Creator in veranderingen

Door: Marjo Jegerings



Alles is aan verandering onderhevig. de aarde elementen -de mens-het natuur rijk, het dieren rijk – de waterschappen, sterren, planeten.

De titel van de lezing –De mens als - CREATOR - in veranderingen met 1.wereld beeld, wat het oog en gevoelens zien, de mens handelend hierin met zijn of haar waarden.

De aarde in zijn stoffelijkheid, zichtbaar. 2. De aarde in zijn overgangsfase, met een fijn stoffelijke materie. Het kristal bewustzijn, nog niet volledig zichtbaar voor de mens, de 5e dimensie.

Ons leven nu in deze tijd. de mens beweegt zich met zijn zintuigen die vast, emotioneel, door de hersenen en lichamelijke acties aangestuurd worden. Deze acties zijn nu mede bepalend door onze externe waarden van opvoeding, onderwijs, religie, relationele vormgeving op micro en macro nivo, Ook de voorkeuren - reincarnatie verleden bepalen mede, hoe de mens zijn weg nu gaat en nog zal gaan in verdere incarnaties. Het doel van ieder mens is te overstijgen van belemmerde factoren in denken, emoties, waarden en normen!.- die uit balans zijn, de eigen goddelijke bron terugvindt.

Voor mij is dit de zonnelogos, die het leven geeft in oorsprong.

Kom in het vinden en her - erkennen van je wezenlijke oorsprong – het goede- het goddelijke in je mens zijn, maar zeker in wisselwerking met de de ander(en), het dieren – natuur rijk –de hemel - lichamen, de waterschappen. Mijn harte wens is, dat ieder draagt aan een hernieuwde

samenlevings opbouw, zonder oordeel of veroordeling. Een menselijk bijdrage levert , vanuit je eigen innerlijke goddelijke Bron. In je eigen omgeving, of verderop in het land en of daarbuiten. Laat de wereld jouw kennis delen – de ander zijn kennis delen, het is zo nodig! Acceptatie in jezelf, met de ander – een mooi, boeiend, soms pijnlijk en wreed proces.

We leven nu in de 4e dimensie, deze wereld mag ontstijgen vanuit een driftmatige energie naar eenheid, welzijn voor een ieder!. Op weg naar de 5e dimensie, het kristal bewust zijn! in het gaan naar harmonie – innerlijke balans van de mens met de wereld.

Onze zonnelogos, De Zon, voor mij de bron van al het leven ten goede in samenspel met onze planeet Sirius, die de communicatie voortgang mede bewaakt, waarin onze witte broederschap, het etherisch, fijnstoffelijk veld zich laat zien op foto, s.

Met het etherisch veld van de Zonnelogos en het etherisch veld van onze planeet Sirius heb ik nu jarenlang alleen of met anderen meditatie contact. Hierin ben ik in overgave met verbinding. De aandachts gebieden hierin zijn wereld zaken, hierin over te gaan tot welzijn voor allen.

Van deze sessies laat ik een korte foto – impressie zien. Ontroerd ben ik hierin, omdat het mijn wezen zo raakt van geluk! Na mijn lezing en foto impressie, beantwoordt ik je vragen – uitwisseling graag aan mijn stand op de beurs vloer. Inzage toegepaste literatuur is aanwezig.

Veel liefde en zegeningen wens ik je, onze wereld en mede burgers van harte toe.