

# Call of the Shaman

Door: Petra Giesbergen

De roep van je hart

Wij horen de roep van het sjamanisme in ons wanneer dit onderdeel is van onze voorbestemming.

Ieder die deze roep heeft gehoord, gevoelt of het intense verlangen heeft ervaren herinnert zich het moment of de bijzondere innerlijke staat.

Het kan je gebeuren tijdens een ritueel, tijdens een droom of door iets te lezen wat lijkt in te slaan als een 'bom'. Vaak vertellen mensen dat ze niet precies kunnen omschrijven wat het was maar weten altijd hun heldere staat te omschrijven, het zekere weten hier wat mee te 'moeten' en thuis te komen.

Degene die gehoor geven aan de roep in hun hart, de ontroering of het verlangen gaan op zoek naar een cursus, op internet of in de leer bij een sjamaan. Bij velen verandert hun leven, sommige snel en bij sommige op langere termijn.

Wie de roep negeert lijkt wel iedere keer terug te komen bij sjamanisme. Sommige worden achtervolgd door de roep op veel verschillende manieren. Wil je uitvinden of sjamanisme jouw weg is?

